

Daar alleen kan liefde wonen,  
daar alleen is 't leven zoet  
waar men stil en ongedwongen  
alles voor elkander doet.

†

Tot vroom aandenken aan

DE HEER

ALBERT RESTIAENS

Echtgenoot van Mevrouw Blanche Valepijn

Geboren te Ronse op 14 maart 1926  
en overleden te Brakel op 23 maart 1984,  
gezalfd met de H. Olie „In Extremis.”

Met vertrouwvolle gebeden van de kristelijke  
begrafenisliturgie bevelen wij deze geliefde en  
goede echtgenoot en vader aan in de barm-  
hartigheid van de Hemelse Vader.

In het verdriet en de rouw om zijn heengaan  
is het beeld van een toegewijd leven een bron  
van berusting, dankbaarheid en vertrouwen.  
Wij herinneren nog steeds zijn dienstvaardig-  
heid, zijn liefde voor zijn gezin en zijn klein-  
kinderen.

Als mensen sterven doet het altijd pijn. Door  
onze droefheid heen blijven wij vasthouden  
aan ons geloof: dat onze God geen God van  
doden is, maar van levenden. Laten wij daarom  
God danken voor alles wat in dit mensenleven  
schoon en edel was. Waar hij gefaald heeft  
en ook voor onze eigen tekorten tegenover  
hem, vragen wij God om vergiffenis; dat Hij  
zelf zou aanvullen en voltooiën wat aan dit  
leven nog ontbreekt.

Breng hem nu thuis, in de vreugde van Uw  
Rijk, waaraan geen einde komt. Verdiep de  
eenheid die ons samenbracht in deze dienst,  
nu wij naar woorden zoeken voor elkaar een  
troost te zijn.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen,  
familieleden en allen die mij dierbaar waren,  
mijn heengaan is zo plots en onverwacht. Ik  
dank u allen voor het gelukkig samen-zijn.  
Blijft voor mekaar zorgen en moge de Heer  
u hierbij moed en sterkte geven. Bid voor me-  
kaar en ook voor mij.

H. Jozef, Patroon van de goede dood, bid voor  
hem.

Mevrouw Blanche VALEPIJN,

Heer en Mevrouw Luc en Betty VANWIJ-  
MEERSCH-RESTIAENS,

Heer Johan RESTIAENS,

Jongeheer Karel VANWIJMEERSCH,

Mejuffer Sofie VANWIJMEERSCH,

Heer en Mevrouw Audomar en Martha RES-  
TIAENS-MOREELS,

Mevrouw Bertha VALEPIJN-CRUYPENINCK,

De families RESTIAENS, MOREELS, VALEPIJN  
en CRUYPENINCK,

danken U zeer oprecht  
voor de blijken van genegenheid  
en gebeden.



Alles  
is  
volbracht